

Niels Michels

Straat BBQ

15 Augustus 2021

Op zondag 15 augustus wordt er een straat BBQ gegeven. Inschrijven hiervoor zal mogelijk zijn vanaf 1/7.

“Een facebook evenement is aangemaakt op de facebook pagina van ‘De Nachtegoalers’. De feest vergunning is ook reeds aangevraagd bij de gemeente. Maar we kunnen over geen materialen beschikken. Daar alles reeds is ingenomen voor deze datum” zegt Pieter Van de Velde

Het straatcomité “De Nachtegoalers” is hiervoor dus nog op zoek naar diverse materialen en oplossingen. Lijst van benodigdheden is terug te vinden op de website van deze krant.

Dit evenement gaat door op het pas verkochte lapje grond t.h.v. n° 89. De nieuwe eigenaars hebben hiervoor hun akkoord gegeven.

“Heb je een hobby, ben je goed in iets of wil je iets delen? Laat het ons weten.”, vraagt Pieter Van de Velde

Meer informatie hierover in komende edities.



Foto: Alexander Priem & Els Van der Vaet, nieuwe eigenaars van de bouwgrond t.h.v. Nachtegaalstraat 89. Met plezier geven ze het ter beschikking voor de barbecue op 15 augustus.

Pieter Van de Velde

De Nachtegoalers

Ons eigen straatcomité

Het straatcomité van de Nachtegaalstraat is een feit. De eerste vergadering is achter de rug en de naam is gevonden.

“De Nachtegoalers, een duidelijke naam met een directe link van herkomst”, zegt Ann Balcaen.

Het comité is van start gegaan met 11 aanwezigen en is intussen gegroeid naar een groep van 16.

De organisatie van het eerste evenement is ook al gestart en er is een duidelijke visie naar de toekomst.

Niet enkel evenementen zullen door “De Nachtegoalers” worden georganiseerd maar ook diverse sociale- en veiligheidsinitiatieven.

“De Nachtegoalers is een groep geëngageerde mensen met een hart voor de straat”, zegt Karel Planckaert.

Per editie stellen we een van ons leden voor. Weet dat u ook nog steeds welkom bent.

Volgende bijeenkomst donderdag 24/6 om 19:00. Aanwezigheid melden via redactie@het-nachtegaelerke.be

Straat BBQ
15 Augustus 2021

Niels Michels

Een straatfeest voor iedereen.
Toegankelijk en ongedwongen samen zijn.

Pagina 01

De Nachtegoalers
Ons eigen straatcomité

Pieter Van de Velde

De Nachtegaalstraat, de warmste straat van Zulte.

Pagina 01

Op zoek naar talent
Talentenjacht

Pieter Van de Velde

Laat ons weten wat je kan.

Pagina 02

Pieter Van de Velde

Straat geschiedenis

Het verhaal van de versmalling. (Deel 1)

De Nachtegaalstraat heeft een ruime geschiedenis. In dit eerste deeltje gaan we terug in de tijd, naar de vroegere bewoners van het nummer 95. Vandemalle Louis & Margareta Dewitte. Beiden uit het jaar 1910.

Met hun Gouden Jubileum is het wel duidelijk dat ze heel erg lang van elkaar hebben mogen genieten.

“Ik herinner me nog dat ze hele dagen aan de straatkant zaten en zich mee verplaatsten met de schaduw”, vertelt Marie-leen Van Gansbeke.

Louis was een ijzervlechter en ‘Margriet’ huisvrouw. Oud &

nieuw was altijd dubbel feest, daar Louis verjaarde op 31 december.

Op het einde van de jaren 70 hebben zij met de Gemeente Zulte een overeenkomst kunnen sluiten om van een gedeeltelijke naar een volledige onteigening te gaan, in ruil voor een servicewoning in het Moerbeekpark.

Met deze overeenkomst was dan ook de start gegeven om de rooilijn aan te passen. Zodoende de heraanleg van de straat te kunnen aanvatten en de versmalling weg te werken.

Wordt vervolgt ...



Foto: Jubileum van Louis en Margareta Vandemalle - Dewitte. Nachtegaalstraat 95

NACHTEGAALSTRAAT



Pieter Van de Velde

Op zoek naar talent

Talentenjacht in de Nachtegaalstraat

Voor de invulling van het programma op de 15 augustus zijn we op zoek naar lokaal talent. Welk talent heb je, wat wil je graag laten zien? Het mag van alles zijn.

Bespeel je een instrument of ben je lid van een muziek groepje; ben je sterk in kinderaanimatorie of grime; schrijf je gedichten of verhalen;

dans je graag of wil je een initiatie hiervan geven; ben je kunstenaar of heb je kennis die je wenst te delen?

Wij geven je graag deze ruimte om het aan de straat te tonen. Het is geen wedstrijd, maar alles is in het kader van ‘Leer Je Buurt Kennen’.

Stuur een mail met de omschrijving van jouw talent naar de redactie van Het Nachtegaelerke.

Pieter Van de Velde

De redactie

We zijn bereikbaar

Het krantje breidt uit. Voor “Het-Nachtegaelerke” hebben we nu ook een redactie email adres en een website waar je alle edities in pdf-vorm kan terugvinden. Als ook bijkomende informatie en mogelijkheid om ons te contacteren via een invulformulier.

Aan straatgenoten die wensen deel uit te maken van de redactie kunnen ook toegang krijgen tot deze site om diverse informatie toe te voegen.

redactie@het-nachtegaelerke.be

www.het-nachtegaelerke.be

Ernie

Erwel



Pieter Van de Velde

Intenties & Doelen

Wat met de opbrengst?



Het is vanzelfsprekend dat erbij de organisatie van activiteiten altijd kosten en opbrengsten zijn. Het eerste doel dat door 'De Nachtegoalers' voor ogen wordt gehouden is het uit de kosten geraken.

Wanneer er opbrengsten zijn dan zullen deze worden verzameld en op verschillende manieren terug aan de buurt worden gegeven.

De manieren waarop, zullen altijd gekaderd zijn in het uitgestippelde sociale traject. Ook moet er altijd rekening worden gehouden met kleine - en opstart kosten voor nieuwe activiteiten.

Het mag nooit een geheim zijn wat er is verzameld en wat er mee wordt gedaan.

Daarom zal ook in deze krant altijd worden meegedeeld wat de status van dit alles is.

Het zijn de intenties van 'De Nachtegoalers' om vele verbindende initiatieven en activiteiten te organiseren en ondersteunen tijdens het jaar.

Het is ook de intentie om dit allemaal te doen uit een non-profit & een non-politiek standpunt.

"Mensen voor mensen"

Niels Michels

Sponsors Gezocht!

Wie helpt ons?

Het gaat uiteraard allemaal iets makkelijker als er wat budget is. Dus daarom zoeken wij ook nog sponsors.

We kijken in dit geval speciaal naar de zelfstandigen in onze buurt.

Neem gerust contact op met de redactie.



Tuinstoelen



Tuintafels



Kofferfrigo's



De jongste van de straat!

Baby, Louà

Louà Delmeiren is geboren op 14 april 2021. Zij is de flinke dochter van Jelto Delmeiren en Eline Peirs.

Jelto en Eline zijn vorig jaar met Loïc (3 jaar) in onze straat komen wonen.

Het jonge gezin stelt het goed en kijken uit naar een terug vrijere wereld.



Wij Zijn Op Zoek!

Lijst op www.het-nachtegaelerke.be

De vogels van het comité.

Wie zit er allemaal in het straatcomité “De Nachtegoalers”?



Foto: Pieter Van de Velde

We bijten de spits af met een van de initiatiefnemers. Pieter Van de Velde woont al heel zijn leven in deze straat en is de oudste zoon van Freddy & Marie-leen Van de Velde - Van Gansbeke.

Pieter Van de Velde is ervan overtuigd dat de Nachtegaalstraat ‘De Warmste Straat van Zulte’ kan worden. Dat de gebundelde kennis en saamenhorigheid zal bijdragen tot een verhoogde veiligheid en een open sfeer zal creëren. Het kunnen onderscheiden van een straatgenoot of een straatvreemde, het ongedwongen kunnen vragen. Vol verwondering kunnen kijken naar

Pieter is getrouwd met Karen Pineda Urbano (Colombiaanse) en zij hebben samen een dochtertje Charlize-Valerie, ook +zoon Kevin woont bij hen in.

Zijn hobby’s zijn allemaal verbonden met muziek. Van jongs af aan is hij er al met bezig en dit heeft zich doorgetrokken tot in zijn huidige baan. Hij werkt als vertegenwoordiger bij AED Group, de grootste dry-hire voor de AV-wereld in Europa.

Naast het bespelen van diverse klavier instrumenten is hij reeds 24 jaar professioneel DJ. *“Mensen laten dansen; plezier hebben; meeschreeuwen op muziek die jij kiest. Is het leukste wat er is!”*, zegt hij.

Volgens hem heeft de voorbije Corona-periode heel duidelijk gesteld dat men zijn burenen niet meer kent. *“Vroeger wist iedereen op zijn minst de naam van zijn buur. Pijnlijk, geef ik toe dat ik deze zelf nog nooit heb gezien.”*, zegt Pieter. Met dit initiatief wenst hij hier ook verandering in te brengen.

“Ik geef toe dat ik mijn buur nog nooit heb gezien”

- Pieter Van de Velde

het talent van je buur. Plezier en leed kunnen delen. *“Je hoeft niet getrouwd te zijn, om samen te wonen”*, vult hij aan.

Gedreven en vol passie is hij bezig met dit project en hoopt hiermee de buurt te helpen.

Hij maakt ook duidelijk dat het comité er niet enkel is voor feestjes, maar voornamelijk een sociale rol vervult in onze straat.

“Maar eerst een gezellige barbecue”, zegt Pieter.