

Niels Michels

Straat BBQ

15 Augustus 2021

Het is bijna zover, velen zullen al wat beweging hebben gezien op het terrein waar onze eerste Straat BBQ zal plaats vinden.

Samen met u hopen wij dan ook een geslaagde editie te kunnen neerzetten. Dit hopelijk met een stralend zonnetje en aangename temperatuur.

“Op voorhand wens ik bij deze ook al eens alle helpende handen te bedanken voor het organiseren van dit evenement”, zegt Pieter Van de Velde. “Er komt veel bij kijken, maar de sfeer in het comité en de inbreng van iedereen is subliem”.

Tot op vandaag ziet het ernaar uit dat we met een mooie groep van ongeveer 80 personen zullen zijn.

Het terrein gaat open vanaf 11:00 en we stoppen met bakken om 15:00. De bar zal ten laatste sluiten om 22:00.

Er zijn toiletten, koelwagen, frigo's en vriezers voorzien. Maar ook een springkasteel voor de kinderen en wat leuke spelen voor de volwassenen.

STRAAT BBQ



Foto: Proef opstelling tent.

Pieter Van de Velde

De Stoelen Processie

Breng uw eigen stoel

Doordat de gemeente niet de geschikte stoelen vrij heeft op deze datum, is er dus een te kort aan zitplaatsen.

Vandaar gaan we de dag starten met een stoelen processie. We beginnen t.h.v. de Carrefour om 10:00. Met een aanhangwagen laden we al uw beschikbare tuinstoelen op, dit onder muzikale begeleiding van Staf Van Den Broecke.

Eenvoudige plastic tuinstoelen zijn het meest geschikt (zie voorbeeld) voor op het terrein.

Mogen wij vragen om een plaklint met uw huisnummer onderaan de stoelen te hangen, zo krijgt u uw stoelen terug.

De dag erna, *maandag 16 augustus* worden de stoelen dan terug gebracht.



In het geval u ook nog een tuintafel ter beschikking heeft, is dit meer dan welkom. Graag hiervoor contact op te nemen met de redactie of Darline Lion n° 50.

+32 (0) 492 12 15 72

Straat BBQ
15 Augustus 2021

Niels Michels

Start om 11:00, buffet open tot 15:00.
Bar sluit om 22:00.

Pagina 01

Verkeersplan
Circulatie op 15/8

Pieter Van de Velde

Waar kan ik nog in en waar niet?

Pagina 02

Agenda
Wat is er te doen?

Pieter Van de Velde

Samenvatting van de dag.

Pagina 03

Pieter Van de Velde

Straat geschiedenis

Het verhaal van de versmalling. (Deel 2)

In de vorige editie was er sprake over het wegwerken van de versmalling. Wel, waarom is die er nu nog?

Dit verhaal is tweevoudig. Je hebt vooreerst de aanpassing van de rooilijn en dan de wegenwerken.

Het aanpassen van de rooilijn in het register neemt veel tijd in beslag. Zoveel tijd zelfs dat de openbare aanbesteding voor de wegenwerken al was goedgekeurd en toegewezen.

De aanbesteding was voor de vernieuwing van het wegdek en riolering. Hierin zat niet de verbreding van de straat in t.h.v.

nummer 95. Het gemeentebestuur heeft ook niet gekozen om de aanbesteding nog aan te passen en dus is de straat er gekomen zoals deze nu is.

Nu wordt de versmalling bekeken als een vertrager. Waardoor dat deze niet meer zal worden aangepast. De rooilijn is terug aangepast en zo is het terrein van n° 95 & 97 terug verkoopbaar gemaakt.



Pieter Van de Velde

Verkeersplan

Waar kan je in en waar niet?

Tijdens het weekend van 15 augustus is er een wijziging van de circulatie goedgekeurd door de gemeente en politie.

In het kort zal er enkel plaatselijk verkeer worden toegelaten in de Nachttegaalstraat tussen de kruispunten van Nachttegaalstraat en Lijsterstraat en Nachttegaalstraat en Warandestraat.

Op zondag 15 augustus zal dan ook nog het stuk aan de versmalling t.h.v. nummers 94 t.e.m. 102 volledig worden afgesloten voor het verkeer.

Het stuk weg is dan beschikbaar voor spelende kinderen en kan er van het terrein naar de toiletten worden gegaan

Niels Michels

De redactie breidt uit

Meer pennen!

Het krantje heeft extra hulp gekregen. Caroline Beyls; Darline Lion; Joke Vancauwenberge & Melissa Naessens zullen vanaf nu ook helpen in het verzamelen van informatie voor dit straatkrantje.

Als u ook interesse heeft om hier aan mee te helpen neem dan gerust contact op met één van ons.

redactie@het-nachtegaelerke.be

www.het-nachtegaelerke.be



Pieter Van de Velde

Agenda

Wat is er nog te doen?



De agenda voor 15 augustus is goed gevuld. We gaan van start met een stoel processie om 10:00 en brengen zo de stoelen naar het terrein onder muzikale begeleiding.

Om 11:00 beginnen we met de aperitief met op de achtergrond leuke piano muziek. Rond 13:00 zal onze lokale accordeonist de boel op

zwier brengen. De buffetten gaan open om 12:00 en sluiten om 15:00. Daarna zijn er nog dranken en ijsjes te verkrijgen aan de bar.

We werken met drankkaarten en deze zijn verkrijgbaar aan de ingang. Het is €10/kaart.

Er zijn ook 2 heel speciale biertjes op de kaart voor de liefhebbers.

Er zal een springkasteel zijn voor de kleine en grotere kinderen en ook een aantal volksspelen, zoals nagelen en pudebak. Spelkaarten zullen ook aanwezig zijn.

Voor uw gemak is er een toiletwagen voorzien, deze zal op de oprit van nummer 102 staan.

We hebben ook een verzekering afgesloten, maar benadrukken wel dat we niet verantwoordelijk zijn voor ongevallen op en naast het terrein.

Niels Michels

De Nachtegoalers

Heb je onze vogel al gezien?

Voor het straatcomité is er nu ook een logo. En uiteraard is er niks meer passend dan een voorstelling van een nachtegaal.

Het logo is een abstracte tekening van een nachtegaal. De verschillende facetten van deze vogel duiden op de diversiteit in onze straat.




Peirs-Van Gheluwe
BANKAGENT VERZEKERINGSMAKELAAR

Staatsbaan 129 • 9870 Zulte • t. 09 220 24 01
Bank BE68 1030 4496 5834 • FSMA 115840 A-cB
Ondernemingsnr. 0659.682.053 • info@kantoorpvg.be

www.kantoorpvg.be



Inschrijvingsformulier Straat BBQ 15 augustus

Naam:

Huisnummer:

Aantal Volwassene: X €15/pp = €

Aantal Kinderen: X € 8/pp = €

Totaal: €

Straatcomité "De Nachtegoalers"

BE71 9531 2158 0169

(Brievenbus Nachtegaalstraat 98)



STRAAT BBO

Inschrijven voor 1 augustus.

Start: 11:00

De vogels van het comité.

Wie zit er allemaal in het straatcomité “De Nachtegoalers”?



Foto: Darline Lion

Ook ik maak deel uit van het straatcomité ‘de Nachtegoalers’. Mijn naam is Darline Lion, 48 jaar en woon in nummerke 50; op de hoek met de Fazantstraat, je weet wel, dat huis met die lange haag waar onze hond Basiel graag meeloopt met mensen die voorbijkomen.

Op een doordeweekse werkdag probeer ik tweemaal per dag een toertje te doen met de hond en bij gunstig weer een omzwerving van tot wel 20km, alles om Basiel en het baasje een moe maar een tevreden weekend te geven. In de keuken maak ik geurende koekjes en ander gebak, confituren van de gewone fruitsoorten tot meer exotische ingrediënten en ander lekkers al dan niet van eigen kweek.

Als geboren en getogen Kruishoutemse toch met plezier naar Zulte gekomen in december 1999, ik ben een gescheiden trotse moeder van een reeds uithuizige zoon Joeri en nog thuiswonende dochter Sarah.

Sinds kort ben ik een nieuwe professionele uitdaging aangegaan door naar de liefde van expeditie te gaan en dit voor een bedrijf in Roeselare. Naast deze boeiende job leef ik mij in de vrije tijd helemaal uit in mijn hobby's. Als ik geen wandelbroek draag dan kan je mij vinden met vuile handen in mijn nieuwe moestuin, met propere handen werkend met textiel om een nieuw kledingstuk te breien, haken of naaien of in de keuken roerend in allerlei potten en pannen. Wanneer al dit me even teveel wordt neem ik een goed boek ter hand en houdt Basiel me gezelschap.

Inderdaad, onze Basiel, een kruising van een border collie en een Australische herder, is een volwaardig lid van de familie en als jonge hond met een onuitputbare energie vraagt die de nodige aandacht.

Net als de initiatiefnemers Pieter en Niels moet ook ik bekennen dat de buurt nog veel geheimen kent voor mij.

Toen mij werd gevraagd of ik mee mijn schouders onder het initiatief wilde zetten om de buurt dichter bij elkaar te brengen heb ik geen moment getwijfeld. We kennen allemaal het gezegde dat een goede buur beter is dan een verre vriend en ook dat is mijn overtuiging, Het elkaar kunnen helpen met een eitje, een fles melk of het verplaatsen van een tafel zijn de kleine dingen die een buurt een buurt maken.

Onze eerste buurtafpraak is nog een poos weg maar zie je mij lopen in de straat met of zonder onstuimige hond laat dan zeker niet na mij even te laten stoppen voor een babbel.

Mocht dit niet lukken dan kijken ik en de leden van het comité er al naar uit jullie te mogen verwelkomen op 15 augustus. Kippen heb ik niet om met eieren naar Clara te gaan maar we rekenen sowieso op mooi weer om samen een babbeltje te slaan bij een drankje en hapje.