

Darline Lion
Halloween
30 oktober 2021

Voor de eerste maal willen we met ons comité iets doen rond Halloween. Iets voor de kleine kinderen en voor de grote, iets voor de genier en voor de creatieveling.

Het basisidee is het gekende Amerikaanse recept "Trick or treat", een sneukeltocht m.a.w..

We willen vragen aan iedereen om mee te spelen in deze activiteit. Verkleed jezelf; verkleed je huis; zet pompoenen voor je deur; haal een paar kilo snoep in huis of maak zelf iets "verschrikkelijk" lekkers. De kinderen gaan rond in de straat tussen 18:00 en 20:00. Zij zullen van deur tot deur gaan om hun snoep op te halen.

Daarnaast is er in het midden van de straat (tussen de Lijsterstraat en Fazantstraat) de mogelijkheid om pompoensoep met (?) en wat andere spijzen en dranken te nuttigen. Dit stukje wordt dan ook verkeersvrij gemaakt tot middernacht.

Griezel gezellig samen met de straat en klets even bij. Toon je meest verschrikkelijke "ik", het mag voor een keer.

Het is de bedoeling om dit jaar na jaar te doen en dit eventueel ook later te laten aansluiten bij andere straten die deze activiteit organiseren.

Op de website van "Het Nachtegaelerke" zullen we ook een aantal nuttige links en tips zetten om op een goedkope manier je huis/jezelf Halloween klaar te hebben.



Pieter Van de Velde

POMPOEN Verkiezing

Maak je eigen Halloween pompoen en win een leuke attentie.

Tijdens de Halloween Trick or Treat tocht zal er ook een jury rondlopen om de gesneden pompoenen te keuren.

Om 22:00 zal aan de soepstand in het midden van de straat de Top 3 bekend worden gemaakt. Er zijn drie categorieën, "De Mooiste"; "De Engste" en "De Verschrikkelijkste" pompoen.

Om te kunnen deelnemen dien je minimum 1 pompoen te versnijden als een Halloween Monster Pompoen.

Deze zet je dan op de avond van 30 oktober tegen 18:00 aan je deur.

De jury gaat rond en zal van iedere pompoen of pompoenen-set een foto maken.

Met deze foto's wordt er dan een compilatie gemaakt in het volgende krantje.

Als je hulp nodig hebt bij het vervaardigen van je pompoen, neem dan gerust contact op met een van de comitéleden of stuur een mailtje naar de redactie.

redactie@het-nachtegaelerke.be



Halloween
30 oktober 2021

Darline Lion

Sneukeltocht tussen 18:00 & 20:00. Pompoen prijsuitreiking 22:00.

Pagina 01

De Straat BBQ
Bedankt aan Iedereen

Pieter Van de Velde

Het was een geslaagde editie.

Pagina 02

Adressenlijst

Les Pages Blanches du Rossignol

Caroline Beyls

Gelieve uw gegevens in te sturen.

Pagina 03

Pieter Van de Velde

De Straat BBQ

Bedankt aan Iedereen

We mogen wel zeggen dat deze eerste activiteit een succes was. “Wat een leuke sfeer!” en we hadden zeker geluk met het weer.

Een grote dank gaat uit van het comité naar iedereen die er was. Het is wel duidelijk dat het hier niet bij stopt. De beslissing om volgend jaar deze barbecue opnieuw te doen is al genomen.

We zouden eraan vast houden om dit ieder jaar op de 15^{de} augustus te doen.

Heel veel fotomateriaal kan worden teruggevonden op de facebook pagina van “De Nachtegoalers”

Een speciaal dankwoordje mag worden gegeven aan Xavier en Kathy van de Carrefour Market en Régine en Filip van Traiteur Filip. Door hun inzet en vakkennis hebben wij mogen profiteren van een heel erg lekkere barbecue.



Heel veel kleine en grotere attenties en bijdragen hebben ervoor gezorgd dat dit een zeer geslaagde editie mag worden genoemd.



Pieter Van de Velde

Corona-toelage

Status van de aanvraag

Voor de Straat-BBQ hadden we een Corona-toelage aangevraagd bij de gemeente.

Deze is volledig ingevuld en doorgegeven ter goedkeuring aan het college. Maar tot op heden is hier nog niks van binnengekomen.

Het gaat om een toelage van €500 die ons zou worden teruggestort. Wij hopen er nog op deze te mogen ontvangen.

Deze toelage zou worden gebruikt voor de opstart van nieuwe activiteiten en aanverwante kosten.



Caroline Beyls

Adressenlijst

“Les pages Blanches du rossignol »



Zoals jullie weten zijn we druk bezig om de gegevens van de bewoners van onze straat te verzamelen om aan jullie te kunnen bezorgen.

Wij vinden dit vooral belangrijk om, ten eerste, een zicht te krijgen op wie onze burens zijn, maar ook vooral om elkaar vlot te kunnen bereiken indien er iets aan de hand zou zijn. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een elektriciteitspanne, een waarneming van rook of brand bij de burens, verdachte personen die opgemerkt worden... het kan van alles en nog wat zijn.....

Vandaar nog eens een oproep aan degene die dit tot nu toe uit het oog zijn verloren. Jullie kunnen onderaan deze pagina het strookje nogmaals terugvinden.

Graag dit ingevuld te bezorgen bij Caroline en Wouter op nr 29

Van harte bedankt aan allen die reeds hun strookje bezorgden.

Dit is natuurlijk steeds vrijblijvend.



Pieter Van de Velde

Lichtstraat Kerstperiode

Het is nog een beetje vroeg, maar toch denken we al aan de gezelligste periode van het jaar.

We spelen met het idee om onze straat nog wat warmer te maken. Daarom dachten we aan het verlichten van de huizen in typische kerstsfeer. Dit mag ieder voor zich doen met de middelen die hij zelf heeft.

Meer info en/of tips op de website van “Het Nachtegaalerke” en facebook van de Nachtegoalers.



Peirs-Van Gheluwe

BANKAGENT VERZEKERINGSMAKELAAR

Staatsbaan 129 • 9870 Zulte • t. 09 220 24 01
Bank BE68 1030 4496 5834 • FSMA 115840 A-cB
Ondernemingsnr. 0659.682.053 • info@kantoorpvg.be

www.kantoorpvg.be



Invulstrook Adressenlijst Nachtegaalstraat

Naam Voornaam

Naam Voornaam

...

Straat Nachtegaalstraat HUISNUMMER

Postcode 9870 Gemeente ZULTE

Telefoon Gsm

Emailadres

Bij deze geef ik de toestemming om mijn gegevens te publiceren op een adressenlijst die zal verdeeld worden bij de bewoners van de Nachtegaalstraat te Zulte

Datum Handtekening

De vogels van het comité.

Wie zit er allemaal in het straatcomité "De Nachtegalers"?



Foto: Staf Vandenbroecke

Ik ben Staf Vandenbroecke en woon in nummer 52. Ik ben een geboren en getogen Zultenaar en woon al sinds mijn geboorte in deze mooie gemeente. En ja mijn geboorte dat is al een tijdje geleden, namelijk in 1941.

Zoals jullie al wel hebben gemerkt en misschien ook al gehoord is accordeon spelen mijn echte passie. Toen ik een jaar of 7 was maakte ik papieren accordeons en dan vanaf mijn 14 jaar kon in de gemeenteschool van Waregem muziekles volgen. We mochten al direct een instrument kiezen en ik koos uiteraard voor accordeon. Eerst 1 of 2 jaar notenleer volgen en dan pas met een instrument in contact komen dat was er in mijnen tijd niet bij hoor; we mochten direct spelen en de notenleer namen we er dan graag bij. Ook aan wedstrijden heb ik deelgenomen. In 1960 werd ik zelfs eens 2^e, wat dus echt niet slecht was.

Ik heb van 1957 tot 2001 vol passie en met veel plezier gewerkt in Renson. Na 2001 ben ik dan nog eens 5 jaar terug geweest want mijn werkervaring was precies wel een gemis. Nu nog word ik vaak eens gevraagd om te helpen of iets te maken, om bloembakken te maken of beelden te herstellen, Nicole zegt dan: "Staf zit in zijne kelder". De kelder aan de achterkant van de ING aan de Staatsbaan. Nie echt kelder waar er voorraad aan wijn of conserven wordt opgeslagen maar wel waar veel materiaal en werkgerief ligt en waar er veel ideeën en projectjes worden uitgewerkt. Nu geniet ik van mijn pensioen maar stilzitten is er echt nog niet bij voor mij; 'k heb geen zittend gat zoals ze al hier zeggen.

Ik speel al sedert 1995 in toneelvereniging 't Knipperlicht waar ik een actieve rol heb maar ook nog meewerk aan het decor. Moet er een piepende deur, belgeluid, of eender wat worden voorzien op de set dan denkt iedereen : dat is iets voor Staf. Ik leef me zowel in mijn rol als in 't decor graag volledig uit. Jammer genoeg kon het door corona niet meer doorgaan, maar we zien weer licht aan het eind van de tunnel. Ik kijk er dan ook weer heel erg naar uit om ook hieraan mee te werken en weer een schoon rolleke te krijgen.

Ook heb ik 5 jaar les gevolgd aan de academie van beeldende kunst. Meestal maak ik kleine beelden maar ik heb me ook eens gewaagd aan een groot kunstwerk: een buis van 2 meter met daarin een knoop.

Op sportief vlak ga ik dagelijks wandelen met onze hond Jules. Hij kent zeker alle honden in de straat en weet precies op welk uur ik onze wandeling inplan. Verder ben ik ook nog een actief lid van de bowling in Zulte en ook daar kan ik zeker mijn mannetje staan.

Op zondagmiddag is 't familietijd dan is iedereen welkom voor een aperitiefje bij ons, gezellig samen zijn met kinderen en kleinkinderen, dat is echt genieten.



Wat meer leven en plezier in onze straat leek me ook een heel tof idee en daarom ben ik ook direct op de kar gesprongen en heb ik me aangeboden om mee te helpen.

Op de straatbarbecue hebben jullie me waarschijnlijk wel gezien tijdens de stoelenprocessie en ook op 't podium tijdens den aperitief maar ook achter de schermen heb ik de handen uit de mouwen gestoken: stoelen verzameld en teruggebracht, tent helpen opbouwen en herstellen, ... Een handige harry of in mijn geval een handige Staf in de groep is altijd handig. De mensen van 't comité weten dan ook dat ze altijd een beroep mogen doen op mij en mijn technische kennis, ze weten me wel te vinden. De vergaderingen, voorbereidingen en nabesprekingen ga ik overlaten aan de jeugd, dat zijn betere babbelaars dan ik.

Laten we hopen dat we hier allemaal in de straat nog veel gezellige bijeenkomsten hebben waarbij we onze burens beter leren kennen.

Tot op straat met de hond Jules of tot op een volgende activiteit.