

Charlotte Dhondt

Paasevent

Sport en Plezier, chocola en vertier

Op zaterdag 9 april organiseren we voor de eerste keer een paasevent. Dit gaat door in en aan het Knipperlicht op het Gaston Martensplein te Zulte.

De eerste activiteit is een wandelzoektocht van een kleine 4 km die start en aankomt aan Het Knipperlicht. Ideaal voor gezinnen met kinderen want dit is zeker toegankelijk met een buggy.

Vanaf 17u starten we met de kaarting in de grote zaal van Het Knipperlicht.

Er kan gekaart worden voor chocolade eieren. Inleg is 1,50€.

Ben je geen kaarter, maar wens ons wel te steunen. Als je 2 kaarten aankoopt kan je zelf gewoon je zak chocolade eieren komen afhalen in Het Knipperlicht.

Het ontstaan van deze activiteit ligt bij het aangeven dat het IWWA (International World Whist Association) het 4^{de} wereldkampioenschap Manillen in Zulte laat doorgaan.

Het was voorzien om dit op 19 feb. '22 te doen. Maar door de Covid-19 maatregelen is het uitgesteld. De precieze nieuwe datum is nog niet meegedeeld.

We hopen u op zaterdag 9 april talrijk te mogen verwelkomen op een of beide van deze activiteiten

Tot dan!



Karel Planckaert

Wandelzoektocht

Voor jong en oud, groot en klein.

Omdat we al lente zijn en mogen hopen op beter weer, hebben we de beslissing genomen om voor de eerste keer een kleine wandelzoektocht te organiseren.

Deze zoektocht is voor iedereen toegankelijk, dus neem gerust vrienden en/of familie mee.

Een lekkere verrassing wacht op jullie wanneer je de opdracht goed hebt volbracht.

Je kan aan het 't Knip tussen 13u en 15u het plannetje en fotoblad komen halen.

Het is de bedoeling dat je de foto's zoekt tijdens het wandelen.

Nog even heel belangrijk om te vermelden dat het deelnemen aan de wandelzoektocht volledig gratis is.

Geniet ervan.

*Als het lente is dan bloeit
er wat van binnen,*

*en als het lente is dan kan
het feest beginnen.*

*Want als het lente is dan vliegen
alle vlindertjes vrij rond,*

*en als het lente is vallen
sommige vlindertjes in je mond.*

*Dus als het lente is, is het tijd
voor een verleidingsjacht,*

*want als het lente is krijgt
elke boy of girl haar of zijn kracht.*

*En daarom als het lente is het de
mooiste tijd van 't jaar.*

*want als het lente is vinden alle
vrijgezelle mannen en vrijgezelle
vrouwen elkaar.*



Emendatum : Pieter Van de Velde

Paasevent
Sport en plezier
Chocola en vertier

Charlotte Dhondt

9 april vanaf 13:00 Zaal "Het Knipperlicht"

Pagina 01

Paas Kaarting
We spelen voor paaseieren

Charlotte Dhondt

Prijs: €1,50/pers./spel

Pagina 02

Kleine Spielstraat
Aanvraag ingediend

Pieter Van de Velde

Zomervakantie, tussen n°69 & n°121

Pagina 03

Charlotte Dhondt

Paas Kaarting

We spelen voor paaseieren

De tweede activiteit op 9 april is de kaarting.

Voorverkoop kaarten zijn te verkrijgen via de comité leden.

Het weekend vooraf gaan we ook eens rond, deur aan deur in onze straat. Er zijn er ook te verkrijgen in verschillende cafés in Zulte.

Ook deze activiteit is voor iedereen toegankelijk. Je hoeft niet een inwoner te zijn van onze straat of zelfs van Zulte.

Wens je nog eens een gezellige avond te kaarten met je vrienden, het is zeker het moment.

Je kan naar huis gaan met lekkere paaseieren (voor het weekend erop) 😊



De bar van de kelder is ook open en om jullie ongestoord te laten kaarten is er bediening voorzien aan tafel.

Naast de traditionele dranken is er ook mogelijkheid op een pannenkoek en/of croque-monsieur.

We mogen zeker onze sponsors niet vergeten te vermelden. Want zonder hen is het wel heel erg moeilijk dingen te organiseren.



Er is ondertussen ook een hele grote lading chocolade eieren voorzien in diverse smaken en kleuren.



Wij hopen velen van jullie daar te mogen zien en wensen jullie dan ook heel veel spelplezier toe.



Ertens TROEF!!!



www.edenmusicevents.com

Pieter Van de Velde

Corona-toelages

Status van de aanvragen

De langverwachte toelage is toegekend en uitbetaald door de gemeente. Waarvoor dank.

Het is niet volledig gelopen zoals het hoorde. Maar we hebben een Corona-toelage mogen ontvangen voor het Halloween evenement.

Voor de BBQ op 15 augustus is de toelage niet toegewezen omdat we geen verlies konden aantonen.

We hebben nog recht voor dit schooljaar een aanvraag te doen en voor het volgende schooljaar zijn er opnieuw 2 kansen om subsidies te ontvangen.

Wordt vervolgd ...



Caroline Beys

“GEBOORTE in onze straat”

“Welkom Brend !!!»

Ik ben geboren op 3 oktober 2021. Ik ben **Brend** De vos, zoontje van Bram De vos en Joke Van Cauwenberghe, en het broertje van Marylieke*. Ik woon in de Nachtegaalstraat nr 92 en ondertussen ben ik al een half jaartje. Mijn mama en papa zijn héél trots op mij.



Nachtegaalstraat 10 - 9870 Zulte
09 388 68 41 filip.traiteur@telenet.be

**Peirs-Van Gheluwe**

BANKAGENT VERZEKERINGSMAKELAAR

Staatsbaan 129 • 9870 Zulte • t. 09 220 24 01
Bank BE68 1030 4496 5834 • FSMA 115840 A-cB
Ondernemingsnr. 0659.682.053 • info@kantoorpvg.be

www.kantoorpvg.be

Pieter Van de Velde

Straat BBQ

Komt terug

Er komt ook dit jaar een editie van de Straat BBQ.

Er gaan verschillende handen op om de BBQ voor dit jaar niet op de 15^{de} te laten doorgaan maar op de 13^{de} of 14^{de} augustus.

Hier wordt zeker rekening met gehouden en verdere info volgt zeker nog in volgende edities. Andere suggesties zijn zeker welkom.



Pieter Van de Velde

Kleine speelstraat

Aangevraagd

Voor de zomervakantie van 2022, is er een aanvraag ingediend om in onze straat de mogelijkheid te hebben om een deeltje af te sluiten voor de kinderen. Dit is natuurlijk niet continue en iedereen kan aan zijn huis. Het dient eerder om het straat vreemd verkeer op een mooie zomerdag in dat gedeelte van de straat niet te hebben.

Het gedeelte die kan worden afgesloten is tussen de kruispunten met de Lijsterstraat (n°69) en met de Warandestraat (n°121).

Wanneer dit wordt toegekend zullen er door de gemeente hekkens worden gezet. Deze mogen door iedere bewoner worden dichtgezet. Maar we vragen ook met aandrang, “Wie de straat dichtzet, moet ze ook weer opendoen”. Dit mag ook enkel tussen 14:00 en 20:00.

Wij hopen dat de gemeente deze kleine speelstraat zonder problemen toekent en ook dat alles goed mag verlopen. Zodoende we dit zonder problemen volgende jaren ook kunnen toepassen.

Ik benadruk nogmaals, het is niet omdat de straat is afgesloten als speelstraat dat je niet meer door mag. Maar er wordt een aangepaste snelheid verwacht.



De vogels van het comité.

Wie zit er allemaal in het straatcomité “De Nachtegalers”?



Foto: Wouter Peirs en Caroline Beyls

Hallo beste buren van de Nachtegaalstraat!

Hier **Wouter Peirs** en **Caroline Beyls**, beiden geboren in het goede jaar 1957 en rasechte Zultenaren, evenals onze ouders en grootouders. Dit jaar zijn we 41 jaar gehuwd. We hebben 2 zonen Bert en Tijs, 2 schoondochters Barbara en Leen, en 3 kleinkindjes Jemme, Franne en Vinz.

Jullie kunnen ons vinden in nummer 29. Op 10 januari 1983 kochten we dit ‘doeningske’ tijdens een openbare verkoop in Het Brouwershuis. Dát waren spannende momenten !!!

Vroeger woonde hier Cyriel Rogge. Hij was het jaar voordien overleden. Kort daarna was hier ook een openbare verkoping van de inboedel van Cyriel en konden we reeds enkele ‘schatten’ op de kop tikken zoals... een riek, een houten kruiwagen, een aalkuip, een landdraad..... Zo hadden we het huisje al eens gezien. Gelukkig had buurvrouw Augusta ervoor gezorgd dat de originele luchtfoto bewaard is gebleven (zie foto)

Na een jaartje verbouwen namen we op 4 februari 1984 (38 jaar geleden) onze intrek in onze woning met onze baby Bert van precies 6 maanden. De werken waren nog verre van klaar, maar we konden er toch al wonen, met onder andere een geïmproviseerde keuken...

Wij waren toen de jongste van de straat en wekten de interesse van de oudere buren, oa Robert, Hugo, André, Jules, Freddy..... Zij kwamen regelmatig eens kijken.... “wat zijn die jonge gasten hier aan het uitspoken”. Veel goede raad en tips kregen we er gratis bij!

Gedurende enkel jaartjes hadden we hier ook enkele schapen. Eerst waren het er 2, maar al gauw waren ze met 5, wat niet ideaal was, want gezien onze amateuristische afsluiting was er af en toe een ontsnappingske.... de ram sprong over de draad en liep de straat op !!! Gelukkig sprongen alweer enkele buren bij om ’t beestje terug naar huis te jagen.

Gezien we beiden al even onze loopbaan (ikke Kind en Gezin en Wouter boekhouder bij Beaulieu) hebben beëindigd vonden we het wel leuk om ons aan te sluiten bij het nieuwe straatcomité. Intussen leerden we al veel nieuwe mensen kennen, ook mensen die hier ook al jaren wonen en we nog niet kenden. Het is leuk dat er nu reeds veel meer dan voordien een goeiendag wordt gezegd aan elkaar, er gezwaaid wordt en er spontaan babbeltjes worden geslagen.

Wouter is heel graag bezig in de tuin en zijn serre met het zaaien en planten van groentjes, maar vooral bloemen. Ik volg wekelijks kookles in Waregem, we leren altijd nieuwe dingen bij maar vooral het sociaal contact vind ik belangrijk en is plezant. Sinds april doe ik ook regelmatig vrijwilligerswerk als verpleegkundige in het vaccinatiecentrum in Deinze. Dit loopt nu op zijn einde.

Samen doen we graag mooie wandelingen, fietstochtjes.. We houden er ook van om regelmatig eens een paar daagjes er op uit te trekken. En vooral genieten we van onze kleinkindjes, en staan altijd paraat om hen op te vangen indien nodig.

Aan iedereen : Altijd welkom!

