

Caroline Beyls

## Straat BBQ

14 augustus 2022

Zoals jullie intussen al vernomen hebben via het oranje briefje dat jullie in de brievenbus kregen gaat het straatfeest dit jaar door op zondag 14 augustus vanaf 11 uur. Intussen zijn er al heel wat inschrijvingen binnengekomen.

Gezien de locatie van vorig jaar niet meer beschikbaar is omdat daar intussen al flink gebouwd wordt, zal het feest nu doorgaan in de tuin van Pieter & Karen. Het terrein kan betreden worden via de zijkant van het huisnummer 100.

Dit jaar verwelkomen we jullie graag met een gratis aperitief.

We kijken al uit naar een leuke aangename middag met lekker eten, een drankje naar keuze : een cavaatje, een wijntje, een biertje, een frisdrank, een koffietje met stukje taart ... om gezellig bij te praten. Het mooie weer hebben we alvast besteld.

Laatste inschrijvingen worden verwacht vóór 5 augustus. Haast je om erbij te zijn. Oranje briefje mag in de bus van Darline nr 50 gedropt worden. Betaling kan op bankrekening BE71 9531 2158 0169 van het "Straatcomité De Nachtegoalers" gestort worden.

P.S. Indien er mensen zijn die gerief beschikbaar hebben dat mag gebruikt worden voor het feest, zoals tafels, stoelen, tentjes... dan mag je dit laten weten aan Darline via sms 0492121572. Bij voorbaat dank.



Pieter Van de Velde

## Wandelzoektocht

Een terugblik ...

We mogen als Nachtegoalers terugblikken op een leuk paas event. Waar de wandelzoektocht de eerste etappe was.



Na het ontvangen van de instructies en foto's kon iedereen op weg. Zoeken en speuren naar de soms wat moeilijke en anders heel herkenbare items op de lijst.

"eerlijkheidshalve, geef ik ook toe ze niet allemaal te hebben gevonden", (knipoog).

Na de zoektocht kon er nog worden genoten van een pannenkoek en een drankje (of meerdere).

Er waren zo een 60-tal lustige wandelaars, dit van alle generaties. Jong en oud een uurtje wandelen in een stralend lente weertje.

De paasactiviteit voor volgend jaar is nog niet beslist, maar deze is zeker een optie om opnieuw te doen.

Op de facebook pagina van de "Nachtegoalers" kunnen er meer foto's worden gevonden van deze activiteit.



Hiervoor bedanken we graag Dirk Debouvre, (onze IN-STREET Fotograaf)

**Straat BBQ**  
Inschrijven t.e.m. 5/8

Caroline Beyls  
14 Augustus - Tuin n°98

**Paas Kaarting**  
Terugblik ...

Pieter Van de Velde

**Oud & Nieuw**  
Een nieuwe inwoner?

Pieter Van de Velde

Pieter Van de Velde

## Paas Kaarting

Terugblik ...

Jawel, ook de 2<sup>e</sup> activiteit werd met veel plezier bijgewoond. De kaarting voor paaseieren was een gezellige avond.

In de grote zaal van het Knipperlicht kon worden gekaart en in de kelder kon er gezellig worden gekletst. Er waren er zelf enkele die hun oude plaats hadden teruggevonden.



Een hele hoop paaseieren werden gewonnen en met bediening aan tafel kon iedereen ongestoord de heftige strijd verder zetten.



Dit is ook een activiteit die breder gaat dan enkel onze straat, waardoor we ook bezoek kregen van ex-bewoners en andere Zultenaren.



De reacties van de spelers waren zeer positief en we nemen mee naar de volgende keer dat we geen nieuwe kaarten moeten gebruiken 😊.

Ook werd er gevraagd om dit meerdere keren op het jaar te organiseren. Maar dit is helaas voor ons kleine team niet haalbaar.

Met heel veel plezier en dankbaarheid vermeld ik graag nog even de sponsors. Want zonder hen is het toch allemaal nog dat tikkeltje moeilijker om iets te organiseren.



Nachtegaalstraat 10 - 9870 Zulte  
09 388 68 41 filip.traiteur@telenet.be



## Peirs-Van Gheluwe

BANKAGENT VERZEKERINGSMAKELAAR

Staatsbaan 129 - 9870 Zulte - t. 09 220 24 01  
Bank BE68 1030 4496 5834 - FSMA 115840 A-cB  
Ondernemingsnr. 0659.682.053 - info@kantoorpvg.be

[www.kantoorpvg.be](http://www.kantoorpvg.be)

Pieter Van de Velde

## Kleine Spielstraat

2 Juli - 25 Augustus

Voor de eerste maal is het mogelijk om een deel van de straat af te sluiten als speelstraat. Dit gedurende de grote vakantie periode. De regel hier is dat, diegene die de hekkens plaatst, ze ook terug open zet. De hekkens kunnen worden gezet vanaf 14:00 tot 20:00.

Gelieve bij het plaatsen rekening te houden dat er nog een voertuig door kan. Want inwoners mogen er wel nog in (wel stapvoets).

Indien klachten, mag u altijd de redactie hiervan op de hoogte brengen.



Caroline Beys

**“Een van onze jongste bewoners”**

“Welkom Julôt !!!»

Op 7 november 2020 werd bij onze naaste burens een schattige baby Julôt geboren. Hij is het zoontje van de supergelukkige mama en papa Lieselot Arnout en Kevin Follens. Samen wonen ze in nummer 39, de woning waar mémé Rosa tot de zomer van 2018 woonde. Het huis werd prachtig gerenoveerd.

Intussen is Julôtje een flinke guitige peuter geworden van bijna 2 jaar die het de max vindt om naar onze kippen en poes te kijken. Binnenkort krijgt hij zelf een speelkameraadje : een klein poesje.

Hij weet reeds goed de weg naar onze tuin, want hij speelde er eens met onze kleindochtertjes en dat vond hij héél plezant.



Pieter Van de Velde

**Schrijvers Gezocht****Hoge Nood**

Nu de Covid-periode achter de rug is, zijn we allemaal stevig en soms wel heel stevig terug aan het werk. Dit is ook zo bij iedereen van de redactie. Waardoor er tijd tekort is om artikels te schrijven.

Hiervoor zijn we dus op zoek naar mensen die graag een tekstje schrijven of journalistje spelen. Het hoeft niet allemaal onmiddellijk correct te zijn. Het wordt toch nagelezen 😊

Als je een ideetje hebt voor een rubriekje en wil deze zelf schrijven, stuur het maar door en we plakken het erin.



Pieter Van de Velde

**Oud & Nieuw**

Een nieuwe inwoner?

Er zijn de laatste tijd veel bouwverven in onze straat, één ervan is ondertussen af. N°17 heeft een nieuwe inwoner. Alhoewel *nieuw*, het is één van onze comité leden.

Sarah heeft daar haar nieuwe stekje gevonden. Voor de eerste maal vanonder moeders vleugels in een prachtig gerenoveerde woning.

Wij als comité-leden wensen haar het allerbeste in haar nieuwe nest. En zijn alvast blij dat ze boven alles nog een Nachtegoaler blijft.



## De vogels van het comité.

Wie zit er allemaal in het straatcomité "De Nachtegalers"?



Foto: Charlotte Dhondt -  
Karel Planckaert

Deze editie is het onze beurt. Wij zijn Karel en Charlotte van nummer 11 en zijn ook lid van het straatcomité. We wonen nu een goeie 4 jaar in de Nachtegaalstraat samen met ons dochttertje Elise. We wonen hier super graag en vinden het dan ook 'de max' te kunnen meewerken om de burens dichter bij elkaar te brengen. We stellen ons kort even voor:

Ik ben Charlotte en woon al men ganse leven in Zulte. Ik ben opgegroeid in de Kapelhoek en weet dus zeker hoe leuk het is als een buurt goed samenhangt. Mijn kleuter heb ik hier in Zulte op school gezeten maar vanaf men eerste leerjaar ben ik dan naar Waregem naar school gegaan. Ook Basketbal heeft een zeer belangrijke rol in men leven gespeeld. Ik heb meer dan 15 jaar competitie gespeeld. Eerst in Waregem, korte tussenstop in Kruishoutem en dan Oudenaarde. Ik ben nog steeds men hart verloren aan Basketbal dus als ik kan pik ik graag nog een matchke mee. Na mijn basket 'carrière' ben ik even zelfstandig in bijberoep geweest en maakte ik allerlei juweeltjes. Vooral oorbellen en armbandjes. Ik heb dit stopgezet toen Eliseke geboren werd. Mijn vrije tijd gaat nu naar mijn gezinnetje. We doen graag uitstapjes met onze dochter en genieten van de kleine dingen.

Ik werk als customer service agent bij het farmaceutisch bedrijf Fagron op de Prijkels in Nazareth. Ik hou ervan om op dagelijkse basis de klanten (mensen) te kunnen helpen. Dit trekt zich dan ook door op privé vlak. Ik sta altijd klaar om mensen te helpen en zal dat zeker doen waar ik kan. Toen Pieter hier langskwam met de vraag of we interesse hadden om eens naar de startvergadering van het comité te komen hebben wij dan ook niet lang getwijfeld. We helpen met heel veel plezier mee om leuke dingen te organiseren om de burens van de Nachtegaalstraat dichter bij elkaar te brengen.



Ik ben Karel en heb mijn eerste drie levensjaren in Zulte gewoond. Na de scheiding van mijn ouders ben ik verhuisd naar Wakken om na x aantal jaar de liefde te volgen en terug naar Zulte te komen. Eerst in een appartement in de Statiestraat, maar als Elise twee werd zijn we op zoek gegaan naar een huis met tuin en zijn dan hier terecht gekomen. Tijdens mijn jeugd was Zulte nooit veraf. Van uitgaan naar de Vlasschuur en de Climax, tot het eerste doelpunt maken in het bestaan van Jong Zulte. Dit was weliswaar bij de beloften en tijdens een oefenmatch op Scheldewindeke die we met 10 doelpunten verschil verloren. Nadien heb ik liefhebbersvoetbal gespeeld in Meulebeke en tot slot bij KSW dat ook gehuisvest was in Zulte, eerst in de Climax en daarna in de Pallieter. In mijn vrije tijd probeer ik wat sportief bezig te zijn, lopen en wandelen. Ook gezellige uitstapjes staan geregeld op het programma, van een pretparkje tot wandelingske gevolgd door een restaurantje.

Ik werk nu in Spiromatic in de Prijkels. Een bedrijf gespecialiseerd in pré-food-processing, van silo's voor opslag tot dat het deeg van de band rolt. Ik ontvang daar in het magazijn alle binnenkomende goederen, doe kwaliteitscontrole en boek alles in het systeem. Voordien heb ik gewerkt bij Allibert in Oeselgem tot één van de laatste voor de definitieve sluiting.

Met volle goesting voor organiseren ben ik in het straatcomité gestapt. Dus we doen ons best om steeds leuke activiteiten te organiseren en de mensen samen te brengen. Want onthoud: een goede buur is goud waard!



Foto: Karel & Elise Planckaert, Charlotte Dhondt