

Pieter Van de Velde

Nieuwjaarsreceptie

Zondag 15 januari - 11:30 - n°77

Op zondag 15 januari nodigen wij u allen graag uit op onze eerste nieuwjaarsreceptie voor de straat. Dit om iedereen te bedanken voor het voorbije jaar en natuurlijk ook om iedereen een voorspoedig nieuwe jaar toe te wensen.

De nieuwjaarsreceptie zal doorgaan op het grasveld van Freddy & Marie-leen Van de Velde - Van Gansbeke (n°77). Het wordt hopelijk terug een gezellig samen zijn.

Graag ontvangen wij u met een aperitiefje vanaf 11:30 en een kleine speech om 12:15. Daarna is de keuken geopend en kan u aanschuiven voor een pasta-bolognese of pasta-pesto. Dit alles wordt u door het straatcomité aangeboden. Voor de dorstigen onder ons zal er ook een kleine bar aanwezig zijn met een basis assortiment van dranken.

Omdat deze periode druk is voor de meesten onder ons, hebben we besloten om de activiteit een einduur te geven, 15:00 wordt dan ook het einde van de nieuwjaarsreceptie.

We vragen u graag om het invulstrookje (blad 3) in deze krant, in te vullen en af te geven in de brievenbus van Wouter & Caroline Peirs-Beyls n°29. Zo weten we een beetje voor hoeveel personen wij eten en drinken mogen voorzien.

Ook vragen we u graag om stipt te zijn, dit voor het vlotte verloop van de activiteit.

Naast de nieuwjaarsreceptie heeft het straatcomité De Nachtegalers nog een verrassing voor u.

Voor de eerste maal kunnen wij ook een nieuwjaarsgeschenkje aanbieden. Hiervoor gaan we in de week tussen kerst & nieuwjaar van huis tot huis en geven u dit persoonlijk af.

Indien u niet thuis bent kan u alsnog uw geschenkje afhalen op de nieuwjaarsreceptie. Als ook dit niet mogelijk is, vragen wij u een berichtje te sturen naar de redactie of contact op te nemen met een van de comitéleden. Dan komt dit zeker wel goed.

Om af te sluiten nog even alle details op een rijtje.

- Wat: Nieuwjaarsreceptie
- Wanneer: Zondag 15 januari
- Waar: Nachtegaalstraat 77
- Start: 11:30
- Stop: 15:00

Vanwege het gehele straatcomité, van harte welkom en alvast een schitterend einde en een sprankelend begin van het nieuwe jaar.



Pieter Van de Velde

Schrijvers Gezocht

Hoge Nood

Zoals u waarschijnlijk al heeft gemerkt is het al een tijdje geleden dat er een krantje is verschenen. Dit heeft enkel te maken met een gebrek aan tijd. We hebben veel te vertellen en er is ook veel die nog niet is beschreven van deze straat.

Daarom zijn we dringend op zoek naar mensen die graag eens in de pen kruipen of het zien zitten om een aantal artikels te schrijven.

Indien interesse, graag contact opnemen met de redactie.

Pieter Van de Velde

Corona - toelage

Toegekend voor Halloween activiteit

De gemeente had ons de mogelijkheid gegeven om nog een laatste keer van de toelagen te kunnen gebruik maken.

Deze is door een goede samenwerking tussen Charlotte Dhont, Karel Planckaert en de gemeentediensten dan ook toegekend.

Dank u voor het gedane werk.

Pieter Van de Velde

Aanschaf materialen

De groei van de straat

Zoals iedere vereniging is het de bedoeling om minder afhankelijk te worden van derden en zo ook de organisatie kost naar beneden te brengen. Met de afgelopen activiteiten hebben we ondertussen een spaarpotje en kijken uit om een aantal spullen aan te kopen om zo de standaard kosten naar beneden te brengen bij onze jaarlijkse activiteiten.

Omdat het een straatcomité is, willen we dan ook allereerste de personen en verwanten van onze straatgenoten de kans geven om de gezochte goederen aan te bieden. Dus als jij of je iemand kent die een van deze spullen verkoopt, dan ontvangen wij graag een offerte voor deze.

Hier alvast een kort lijstje waarnaar we eerst op zoek gaan.

- Bakfrigo
- Tuinstoelen
- Professionele feesttent
- Au bain-marie

Pieter Van de Velde

Agenda 2023

Zet dit er maar in!

15 januari

Nieuwjaarsreceptie,
Grasveld Nachtegaalstraat 77

Start: 11:30 Stop 15:00

(enkel voor inwoners)

1 april

Paas Kaarting + wandelzoektocht

Zaal Knipperlicht

(iedereen welkom)

13 augustus

Straat BBQ,
Tuin Nachtegaalstraat 98

(enkel inwoners)

28 oktober

Trick or Treat,
t.h.v. Nachtegaalstraat 11

(deelnemende straten)



Pieter Van de Velde

Krantje nodig?

Wil je een duplicaat?

Heb je een krantje gemist of wens je een duplicaat. Geen enkel probleem, we printen er graag nog eentje voor je.

Stuur een mailtje naar de redactie met daarin het gewenste nummer en wij bezorgen je een vers geprint exemplaar.

Alle krantjes kunnen ook worden bekeken in PDF formaat via de website van "Het-Nachtegaelerke.be"

Pieter Van de Velde

Straat BBQ '22

Terugblik ...

Het is al een tijdje geleden, maar er is nog niks over geschreven. De 2^{de} editie van onze straat BBQ was een enorm succes. De opkomst was nog hoger en de sfeer nog beter. Een super gezellige locatie met voldoende schaduw was de setting om een hete zomerse zondag door te brengen met buurtbewoners. Deze keer was het speciale biertje een Averbode en ook zelfgemaakte Sangria. Terug was er het groente buffet van Traiteur Filip en het vlees van de Carrefour Market, gebakken onder vakkundig toezicht van Erik Cnudde. Ondertussen beschouwen we het al een traditie om de aperitief te starten met accordeon deuntjes van Staf. Met het uitzonderlijke hete weer was de drank consumptie hoog, waardoor de sfeer er heel snel in zat en er ook stevig werd gedanst met de play-lists van DJ's Bram en Wouter. Ook mogen we zeker niet vergeten de vele extra handen en tafels, stoelen, tenten, ... te bedanken om deze editie terug waardig te maken.

Met plezier mogen we alvast mededelen dat volgend jaar op 13 augustus de Straat BBQ opnieuw zal plaatsvinden op dezelfde locatie en we kunnen alvast beginnen hopen op mooi weer en een leuke sfeer.



Nieuwjaarsreceptie

Wij zullen aanwezig zijn met:

- Volwassene:
- Kinderen:



Nieuwjaarsreceptie De Nachtegoalers

Nachtegalstraat 77

Zondag 15 januari - 11:30

Strookje afgeven in de brievenbus van n°29, aub.

De vogels van het comité.

Wie zit er allemaal in het straatcomité "De Nachtegoalers"?



Hallo buren uit de Nachtegalstraat.

Dit keer zijn wij aan de beurt om ons voor te stellen.

Wij zijn Erik en Ann van nr. 36.

En wij wonen hier al van 1987.

Erik is een echte Zultenaar en ik ben van Oeselgem. Beiden zijn we tewerkgesteld in Sobinco.

We hebben 2 kinderen, Pieter en Emely die ook een mooi gezinnetje hebben. Samen met onze schoonkinderen, Leen en Dries en onze kleinkinderen, Mila, Rosalie, Marie en Renée vormen wij een hechte familie. Met hen allemaal is de jaarlijkse midweek een echte traditie geworden waar we zeer naar uitkijken.

Foto: Ann Balcaen -
Erik Cnudde

Verder genieten wij van onze hobby's. Wij fietsen en wandelen heel graag en meestal maken wij daar een vakantie van, een paar keer overnachten en lekker gaan eten is zalig. De BBQ is snel aangestoken bij Erik en hij heeft ook de passie gevonden om eten te roken in onze rookoven. Zalm, heilbot, kip, worstjes enz... laat maar komen, koud of warm roken hij kan het allemaal. Ook hebben wij een serre en moestuin waar we allerlei groenten kweken en ik mag het zeggen, alles ziet er meestal picobello uit. Onze diepvries zit helemaal vol op het einde van het seizoen. Mijn hobby's zijn met de kleinkindjes lekkere koekjes of gerechtjes bereiden daar ik heel graag kook. Een uitstapje doen met de kindjes indien mogelijk en natuurlijk neem ik ze mee naar de bib. Waar ik regelmatig ga om andere boeken want ik lees zo graag. Verder is de bloementuin mijn trots en bij mooi weer vind je mij vooral buiten onder de overkapping. Onze living krijgt ieder seizoen een nieuwe look want bloemschikken en versieren, daar maak ik zeker tijd voor.

Wij kijken uit naar de bijeenkomsten van het straatcomité en helpen organiseren van allerlei evenementen en vooral om met de buren samen te zijn. Met z'n allen zijn we een toffe bende!

Groetjes

Erik en Ann